

Hallo VRIENDEN, familie en Sponsors van proARCTICA,

Bijna 4 jaar geleden ontstond in een tentje op de noordwand van de Elbrus, diep in de Kaukasus van Rusland, een plan. Vlak voor de toppoging zei Arnaud tegen Wim, 'Zou het niet een geweldig avontuur zijn als wij samen een Sea to Summit expeditie doen op Antarctica, naar de top van het koudste continent op Aarde?'. Het was misschien niet zo goed om dat idee te lanceren zo vlak voor een toppoging. Van slapen is weinig meer terecht gekomen. De top werd gehaald. Een verbond werd gesmeed. Een droom ontstond. Team proARCTICA!

Sindsdien staan alle expedities in het teken van proARCTICA. We hebben prachtige avonturen beleefd die ons over de hele wereld hebben gebracht. Sinds 2012 zijn we op expeditie geweest in Europa, Zuid Amerika, Azië, Australië en over een maand ook Afrika. We hebben hard getraind en heel veel geleerd.

Tijdens onze expedities hebben we fantastische mensen ontmoet en steeds weer kregen we mooie reacties als we over onze Sea to Summit droom vertelden. VRIENDEN steunden ons massaal. Sponsors reageerden. We hebben veel materiaalbijdragen ontvangen en zijn er wat dat betreft klaar voor. Ook qua training, ervaring en vertrouwen zijn we er helemaal klaar voor. Persoonlijk hebben we kosten noch moeite gespaard, maar helaas zijn er toch onvoldoende financiële sponsors die ons steunen. Een expeditie als deze kost veel geld en het is niet gelukt om het grootste deel bij elkaar te krijgen om de spreekwoordelijke sprong te wagen. Elk jaar maken we de maanden november tot en met januari vrij voor een mogelijk vertrek. Dat is een hele organisatie. Er moet onbetaald verlof worden geregeld. Werkgevers moeten meewerken. Onze families moeten er steeds weer rekening mee houden. Vele sponsoractiviteiten kosten telkens weer bergen tijd. Maar het is het allemaal waard als we zouden kunnen vertrekken.

Vorig jaar hebben we onszelf een deadline opgelegd, 31 januari 2017. We kunnen niet jaar in jaar uit familie, vrienden en werkgevers vragen om rekening met ons te houden. Helaas is het niet gelukt. Toch maken we van onze droom geen nachtmerrie. De droom blijft bestaan. We gaan er de komende jaren echter niet meer actief achteraan jagen. Komt het toch nog eens goed, dan pakken we die kans. Tot dan zullen we mooie expedities blijven organiseren en de wereld over trekken.

Er is een plan B.

VRIENDEN en Sponsors weten dat. We hebben al eerder gezegd dat we een andere "Seven Summit" zouden beklimmen als de Sea to Summit niet door kan gaan door een te kort aan financiën. Voor ons betekent dat de Aconcagua in Argentinië of Denali in Alaska, USA. Beiden zijn hoog, koud en niet voor amateurs.

Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat Sponsors en VRIENDEN hun bijdrage terug willen. Stichting proARCTICA heeft alle bijdragen keurig geregistreerd staan en elk ontvangen bedrag kan direct worden terug betaald. Wij zullen binnenkort iedereen die ons financieel heeft gesteund een email sturen waarin we deze boodschap herhalen en de vraag zullen stellen of we het bedrag terug kunnen storten of dat je er plan B mee steunt. Je zal dan ook worden uitgenodigd voor een presentatie van onze beklimmingen.

Wij bedanken iedereen die ons heeft gesteund, op welke wijze ook, onze partners, kinderen en familie en natuurlijk ook alle VRIENDEN en sponsors van proARCTICA. Wij zijn jullie dankbaar.

Met sportieve groet,
Team proARCTICA

Arnaud & Wim

Leave noting but footprints – Take noting but air – Break nothing but wind